



Twitter je belevenissen naar @belboei.
De leukste tweets komen er de volgende keer in!

Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas



38e jaargang, nummer 200, december 2011



belboei

scheepsjournaal van de zuiderkruisgroep en haar onderdelen

Inhoud

Van de redactie.....	3
Van het bestuur.....	4
Speculaaspopenaktie 2011.....	6
WVA Whatsapp.....	8
Boerenkoolmaaltijd 2012.....	9
Murmelingen.....	10
Het water murmelt... ..	12
Advertenties.....	13
Van de brug.....	14
Bever.....	16
Poseidonwacht.....	17
Pieter Maritshorde.....	18
Letterspel.....	20
Advertenties.....	22
Telefoonnummers.....	23
Data en mededelingen.....	24

Colofon

Redactie:
Bart Audenaert
Wouter Klein



Redactieadres:
belboei@zuiderkruis.nl
of:
@belboei (twitter)
of:
Hermelijnlaan 8
1216 ED Hilversum

Verzendadres:
Lindelaan 8
1231 CL Loosdrecht

Oplage:
225 exemplaren

Drukwerk:
Drukkerij Ten Herkel
Loosdrecht

Abonnementen:
Tegen de geringe vergoeding van 12 euro kan voor niet-leden van de Zuiderkruisgroep een abonnement worden genomen. Aanvragen graag aan de redactie richten. Leden krijgen de Belboei automatisch kosteloos

uiterste inleverdatum voor
de volgende
Belboei
12 februari 2012

Kopij- en verschijningsdata

Nummer	Datum inleveren kopij	Verschijsing Belboei
201	12 februari 2012	± 19 februari 2012
202	15 april 2012	± 21 april 2012

Van de redactie

200!

Joepie! Op onze redactie hangt vandaag de dag een onwijs leuke feeststemming! En dat is niet alleen omdat de kerst voor de deur staat, maar omdat jullie Belboei voor de 200ste keer op de mat valt! We zullen jullie niet verder vermoeien met de geschiedenis van dit prachtige boekje, want wij besteden die tijd graag om even te proosten!

En we hebben nog iets leuks: Afgelopen maand leek het erop dat Ingrid Kronenburg zou (moeten) stoppen met het verzenden van de Belboei. Tot onze grote vreugde heeft PostNL toch besloten om een verzendpunt in Loosdrecht te houden, dus Ingrid blijft onze grote steun en verzendverlaat! Kunnen wij ook met een gerust hart vooruitkijken naar het nieuwe jaar.

Over deze Belboei hoeven we verder niet veel te vertellen, lees 'm maar gewoon lekker door! Er staan weer ontzettend veel verhalen in en hij is ook erg dik! Top!

We wensen jullie fijne feestdagen, veel oliebollen en alvast een heel goed 2012 toe!

Jullie Redactie.



Van het bestuur

Het jaar is weer om!

En dan is 2011 alweer bijna voorbij! Winterstop, vakantie, sneeuw? Sommige dingen weten we zeker, andere niet. In ieder geval wordt er nu niet meer gevaren maar alleen nog geschuurd, gekrabbt en geschilderd - naast de gewone leuke land-opkomsten op de zaterdag.

Als eerste iets waar we heel tevreden over kunnen zijn: de **speculaaspoppenactie** heeft meer opgeleverd dan eerdere jaren! En daar is de penningmeester uiteraard weer heel erg blij mee, want die kan het heel goed gebruiken. Heel goed van jullie allemaal om zoveel poppen te verkopen. Zo heb je meegeholpen om in onze eigen groep alles te kunnen blijven betalen. Want alles wordt duurder, en de penningmeester heeft hoe langer hoe meer moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Dit helpt daar dan zeker heel goed bij! Applaus voor jezelf!

Zo aan het einde van het jaar helaas ook iets om niet zo blij van te worden: we zijn (als jullie dit lezen) inmiddels gestopt met de **Albatros-horde**, het onderdeel voor kinderen met een verstandelijke beperking. Heel knap van Ellen en haar team om het zo lang zo goed te doen, daar lag het niet aan, en de kinderen hadden het ook enorm naar hun zin, maar het ging gewoon niet meer. Jammer. Medio december was de laatste opkomst.

Maar dit is ook om heel andere redenen een heel speciaal moment: het is de **200ste Belboei**! En dat is heel bijzonder. Niet alleen is het erg goed om als vereniging een blad in de lucht te houden, en dat iedere keer weer erg leuk en lezenswaardig te maken, maar om dat dan ook zo lang vol te houden is ook wel erg bijzonder: vaak moeten verenigingen het namelijk hebben van iemand of een paar mensen die dat jaren lang doen, en daarna bloedt het dood. Bij ons niet: het stokje wordt steeds maar weer over gegeven, en valt niet op de grond. Hulde voor de diverse redactieleden die we in de loop van de tijd al gehad hebben! Al heel lang doen Wouter en Bart het, met hulp van Ingrid, eeuwen geleden waren dat Sandra en Ben, met hulp van Joke. Daarna kwam Sander erbij weet ik nog. En nog langer geleden? Weet ik niet: was vóór mijn tijd. Ga zo door, jongens! Doe er nog maar 200 bij, zou ik zeggen!

Ik wil afsluiten met een oproep. Wie weet er nog jonge kinderen die zaterdags wel 'ns wat pret willen maken? De **Beyers** kunnen nog nieuwe leden gebruiken. Bij de Sint zaten ze afgelopen zaterdag met 7 bevertjes, dus dat klinkt al weer heel hoopvol. Maar er moeten er nog heel wat bij om het nog gezelliger te maken. Kijk voor ons rond: buurkinderen, neefjes of nichtjes, zusjes of broertjes van vrienden: vraag het ze. Ze zullen er geen spijt van krijgen!

Groet,
Ruurt Stapel,
Voorzitter.



Speculaaspoppenactie 2011

Ook dit jaar is de speculaaspoppenactie weer een succes geworden. Jammer genoeg zijn er altijd leden die het niet de moeite waard vinden om deze actie (voor extra inkomsten voor hun club) te steunen, maar het merendeel heeft zijn best gedaan om bij familie, burens, scholen of verenigingen veel poppen te verkopen

Ook de gemeente heeft weer ruim 900 poppen besteld. Heel veel ambtenaren smullen van onze lekkere poppen en kennen onze **blauwe Zuiderkruisdoos**. Dat geeft **naamsbekendheid** voor onze scoutinggroep! Jammer genoeg hebben ze aangegeven dat, na 6 jaar, dit het laatste keer was dat ze meededen. Als de gemeente wegvalt zitten we qua bestellingen veel lager dan alle voorgaande jaren, lager zelfs dan in "mijn eerste jaar!"

Omdat juist deze grote bestellingen voor ons interessant zijn hoop ik dat we volgend jaar een ander Hilversums bedrijf of instelling kunnen vinden om onze poppen te mogen leveren. Denken jullie hier vast over na?

Een klein overzicht van de 11 jaar waarin ik deze actie coördineer:

2001: 4860 poppen verkocht
2007: 8160 (ons record tot nu toe)
2010: 6626
2011: 5418

Om binnen de onderdelen de verkoop te stimuleren krijgen de scouts met de grootste verkoop in hun groep een cadeautje van Sinterklaas, zie hieronder. (Met uitzondering van de bevers en Albatros, daar hebben respectievelijk 2 en 1 lid poppen verkocht.) Sommigen hebben echt alle poppen "huis aan huis" verkocht bij familie, vrienden en burens, anderen hebben een bedrijf aangeschreven of via het werk van hun ouders zo'n mooi resultaat behaald.



Zo ook onze "vaste topper" is Loek Mijnhout. Dit jaar heeft hij weer een recordverkoop, namelijk 379 poppen! Maar ook Rik en Bas van Hengstum weten weer goed te scoren. (samen 212 poppen). Soms scheelt het maar erg weinig en zijn er meerdere kinderen in hun onderdeel die erg veel verkocht hebben.

Hieronder zie je een lijstje met de beste verkopers per onderdeel.

Beyers:	Floris Andriessen (11 stuks)
Albatrosordehorde:	Hidde Pols (13)
Albert Schweitzerhorde:	Emma Kole (102)
Sioniehorde :	Melissa Eijsbouts (87) en Rik van Hengstum (194)
Pieter Maritshorde:	Matean Hendrix (43)
Poseidonwacht:	Lilian Snoeren (76) en Loek en Bas natuurlijk!
Pocahontaswacht:	Arjen Drijfhout (78) en Joep Kool (75)
Wilde Vaart	Daan Langedoen (61)

Ook een aantal bestuursleden, leidinggevend en praktijkbegeleiders hebben erg veel poppen verkocht, bedankt!

Natuurlijk ook een bedankje aan de bestuursleden en leiding die de poppen bij de leden hebben afgeleverd. Het "uitrijden" en het uitreiken van de poppen door de leden aan alle kopers is prima verlopen. Volgend jaar probeer ik de rijroutes efficiënter te plannen en worden er geen poppen afgeleverd waar de bestellijst minder dan 10 poppen telt. In dat geval kunnen de leden de kleinere aantallen zelf meenemen na de opkomst.

De prijs van de speculaaspop had ik, na vijf jaar, ruim verhoogd. De opbrengst voor onze club is, ondanks een mindere verkoop, daarom hoger uitgevallen dan vorig jaar, namelijk: €5459.00 !

Allemaal hartelijk bedankt voor je inzet, en ook de ouders van de jongste kinderen, bedankt: U heeft er ook weer een boel tijd aan gegeven!

Hopelijk behalen we volgend jaar weer zo'n mooi resultaat.

Wieke Broeders



WVA Whatsapp

Yorick

Wva stage dag. Het begon zaterdag al vroeg. Ik was onderweg op de fiets naar de AS! Het had net geregend en het was heel blubberig in het bos. Toch gingen we er spelletjes spellen en we hebben gelachen! Zelfs de ouders waren tevreden over de blije kinder gezichtjes! Het was voor herhaling vatbaar!

18:38

Joel

Opruimdag. We begonnen om 11u. Ik ging samen met de leiding de troep naar crailo brengen, dat was nog een heel gedoe. Vervolgens gingen we naar leenbakker om een vloer te kopen om onze keuken weer op te frissen. Toen gingen we leggen. Ik moest het voordoen want de begeleiding had dat nog nooit gedaan. Het ziet er weer goed uit.. Zie foto.

19:15

Daan

Boot. Samen met Gijs ben ik commissie boot. dat houdt in dat wij de plannen maken hoe de boot opgeknapt moet worden. Wij zijn van mening dat er nu eindelijk eens vaart achter moet komen. We gooien de zweep erop. Inmiddels is de boot leeggeputst en het hout gelakt. De buitenkant moet nog een paar lagen en de binnenkant moet nog goed schoongemaakt worden. In april willen we hem in het water hebben. Dan kunnen we er eindelijk mee varen. Op de foto zie je hoe de "Antarctic" er nu uit ziet. Jullie zien het al dit word een meesterwerk dat de hele wereld over gaat.

21:47

Raymond

Koelkast. Op mijn eerste opkomst ging de koelkast kapot. Het duurde jaren en nachten en er gebeurde niks. Totdat mijn ouders een nieuwe kregen. Met bloed zweet en tranen had ik hem gekregen en met nog meer bloed zweet en tranen had ik hem naat het wva clubhuis in loodrecht gebracht en op het juiste moment tijdens het kerstdiner staat de koelkast klaar voor gebruik! Dank je wel pappa en mamma. De frikadellen staan koud!

21:53



Boerenkoolmaaltijd

Hoi Zuiderkruisers,

Ook dit jaar zullen we het nieuwe jaar inluiden met de traditionele **boerenkoolmaaltijd!**

21 januari 2012 staat al gereserveerd in onze agenda's voor deze gezellig dag. Hopelijk na het lezen van dit bericht ook in die van jullie!

Net als vorig jaar zal de boerenkoolmaaltijd gecombineerd worden met het groepszwemmen.



Meer informatie zullen jullie ontvangen van jullie leiding.

Fijne Kerstdagen en tot 21 januari!

Murmelingen

Enkele reacties van een gevierd Zuiderkruiser op enkele van de weetjes uit de rubriek "Het water murmelt..." uit de vorige Belboei.

... dat de naam van het Zuiderkruis zeker tot aan 1940 niet bestond en de groep toen de Hilversumse Watergroep (groep 2) heette;

Inderdaad groep twee, maar de naam was, voor zover ik weet Watertroep. Begin dertiger jaren van de vorige eeuw werd door het hoofdbestuur besloten dat de padvindergroepen zich een aansprekende naam moesten aanmeten. De boten van "onze" groep waren allen vernoemd naar schepen die een poolreis hadden gemaakt, de groep is echter vernoemd naar het Fokker vliegtuig F.VIIa "SOUTHERN CROSS" (VH-USU) dat in die tijd werd ingezet voor poolexpedities, wereldberoemd was en vernoemd naar het sterrenbeeld.

De schipper had de Engelse nationaliteit en kon dat vlot vertalen in "ZUIDERKRUIS". Er speelde nog wat mee, De kleuren van de groepsdassen waren rood/zwart, kleuren die de NSB zich had toegeëigend en waar de troep (de schipper) vanaf wilde. De "SOUTHERN CROSS" heeft een mooi lichtblauw kleurtje en wat witte streepjes dus de keuze voor een nieuwe naam en daskleur was toen snel gemaakt. (bron: schipper Timperly)

Het toestel staat nu in een Australisch museum en met een luchtwaardige replica kun je een rondvlucht maken. Mooie stunt om dat toestel bij 100 jaar Zuiderkruis hierheen te krijgen.

In die periode is de groep ook uit de NPV gegaan, reden: onenigheid over de wet en belofte. Omdat die afvalligen niet mee mochten doen aan de jamboree van negentien drie zeven in Vogelenzang is de groep weer snel op het oude nest teruggekeerd en heeft zich als deelnemer ingeschreven.

... dat er dus toen werd gesproken over Troep I en Troep II

In mijn herinnering spraken we toen over de Ochtend- en de Middagtroep

... dat die troepen pas in 1976 namen kregen;

Troep I werd Stuurboordswacht (Middagtroep) en Troep II werd Bakboordswacht (Ochtendtroep) er is ook nog een korte tijd een Zondagstroep geweest maar dat werd, door gebrek aan belangstelling, geen succes en is toen weer opgeheven. De namen BB- en SB-wacht hebben niets met het wachtlopen op schepen te maken, die bestaan uit: Hondewacht, Dagwacht, Voormiddagwacht, Achtermiddagwacht, Platvoetwacht en Eerstewacht, perioden van steeds vier uur.

Vroeger op de vierkant getuigde schepen had je SB- en BBwachten, gelegenheden samenstellingen waar de hele bemanning aan mee moest doen en dienden voor het brassen van de zeilen.

Na de fusie in 1973 waren er allerlei benamingen uit de oude verenigingen toen is er voor gekozen om een groep zeeverkenners (M/V) een wacht te noemen, dus een Poseidon-wacht en een Pocahontas-wacht zijn helemaal niet van die rare namen maar passen in het patroon.

Anker-wacht, dat is misschien wel raar want zo'n wacht bestaat niet maar is toch wel leuk gevonden.

In die fusie tijd, een nogal rommelige periode, is er over gesproken om uit de NPV te stappen en ons aan te sluiten bij het corps zoekadetten, die wilden ons graag erbij hebben maar zonder onze welpen. Ook waren ze niet bereid tot een overgangsovereenkomst. Niet overgestapt dus.

In april 1964 namen Jan van Eldik en ondergetekende de troep over van schipper Timperly allebei als stuurman. We starten met twaalf verkenners, daarvan waren er vijf op de reünie, dat is toch 41,7%. Nog een leuk reünie feitje.

Drie jongens waren zeeverkenner op verschillende tijdstippen. Ze kenden elkaar dus niet. Ze volgden alle drie een scheepvaart opleiding, gingen werken bij hetzelfde bedrijf zelfs op dezelfde afdeling. Kwamen er op de reünie pas achter dat ze zuiderkruizers waren geweest! "Waar praten jullie dan over?" vroeg een verbaasde wederhelft (ook oud zuiderkruis) aan de "jongens".

Lees ik in "Van de brug" dat er weer monsterboekjes komen (Wist niet dat ze weg waren) met "Levels" dat noemden we vroeger (enik.. nostalgie) "klasse eisen" en die werden na de eerdergenoemde fusie afgeschaft. Toen de vertegenwoordigers van de watertak in de werkgroep "Scouting 2000" aandrongen ze te behouden ontstond er bijna een bestuurscrisis. (Landelijk bestuur), Leuk dat er bijna veertig jaar later op terug gekomen is. Ben nieuwsgierig wat er over de stam vermurmeld gaat worden.

Zomaar wat murmelingen van een voormalig schipper (van de Zuiderkruistrop, Mid-dagtrop, Stuurboordwacht / Pocahontaswacht / Wildevaart / Kerkelandehorde, Sioniehorde)

Fijne feestdagen, Willem

Het water murmelt...

- ... dat er eigenlijk deze keer over de stam zou worden gemurmeld. U weet wel: zij die in hun huishoudelijk reglement hebben staan dat ze een beweging voor jonge mensen zijn die zich er voor willen inzetten samen, door exploratie, bezinning en een dienende levenshouding, gestalte te geven aan naastenliefde, maar dat de schrijver dezes zijn spullen elders heeft laten liggen en er daarom deze keer wat over de groepsdas wordt gemurmeld;
- ... dat de oorspronkelijke das van het Zuiderkruis naar alle waarschijnlijkheid rood-zwart was;
- ... dat er ook onbevestigde bronnen aangeven dat hij daarvoor of mogelijk maroon (soort rood/bruin) was;
- .. dat dat best zou kunnen omdat dat ook de kleur is van de oorspronkelijke eerste das van de 1st Hilversumsche Troep (later die Gooische Treckers) en omdat je pas zeeverkenner mocht worden als je eerst landverkenner 2e klas was. Met het Zuiderkruis, voorheen de Hilversumsche Water Troep met als nummer 2, het dan weer logisch is als dat daar dus een ieder een maroon kleurige das had;
- ... dat omstreeks 1930 de das is gewisseld naar een blauwe das met een witte rand;
- ... dat het nog niet zeker is waarom er is gewisseld. Mogelijk omdat rood en zwart ook de kleuren waren van de toen opkomende rechtse bewegingen;
- ... de blauw witte das niet altijd driehoekig is geweest, maar vierkant die dan werd dubbel gevouwen met op de rugzijde een wit anker;
- ... dat het nog niet zeker is wanneer dat anker er opgekomen is; mogelijk al direct, mogelijk na de oorlog, maar in elk geval zat hij er in 1959 op;
- ... dat rond 1959 zeeverkenners die de 'Jsselmeertocht' hadden volbracht een tweede witte V in de punt op de achterzijde van hun das mochten dragen;
- ... de drumband dezelfde das had, maar dan met een witte muzieksleutel er in i.p.v. een anker;
- ... dat de drumband gedacht heeft aan een das die blauw-wit was maar dan met 2 oranje strepen er door;
- ... het nog niet bekend is wanneer het anker er weer is uitgegaan;
- ... er de volgende keer wel over de stam wordt gemurmeld.

Norbert

(advertentie)

Svenfix realiseert al uw creatieve ideeën met betrekking tot uw binnen- en buitenhuis, zoals: meubels, verbouwingen en decoratieve aanpassingen

U kunt het zo gek niet bedenken...

-Svenfix-

Bakkerstraat 19 • 1221 GS Hilversum • tel./fax: 035-683 44 02 • info@svenfix.nl



standbouw, decorbouw, interieurbouw en verbouwingen

Vragen en hulp bij VVE beheer



- Woont u in een VVE complex?
- Bent u lid van de vereniging?
- Treedt u op namens de vereniging?
- Hulp bij uitvoering en offertes onderhoud?

Voor al uw vragen inzake VVE beheer kunt u terecht bij Langhout beheer

Langhout International Trading en Building

Tel. 06 412 773 14
info@langhoutbeheer.nl
www.langhoutbeheer.nl



Van de brug

De vorige keer had ik al het e.e.a. geschreven over challenges als deel van het nieuwe spelprogramma voor de zeeverkenner en het daarbij behorende Monsterboekje en Handboek. Inmiddels weten we dat de prijs van het Monsterboekje voor een verkenner 10 Euro gaat kosten (met dank aan de korting van onze huis drukker Niels Bruggemann). Voor wat betreft de handboeken zullen we als groep er eentje aanschaffen voor elke bak en elke troep. Daarnaast zijn ze voor de verkenners ook te koop (een tientje) maar niet verplicht zoals het Monsterboekje. Het zijn leuke boekjes bij elkaar, de zeeverkenners zijn er enthousiast over.



Afgelopen weken zijn de overgevlogen welpen geïnstalleerd als zeeverkenner. Daarbij zijn de oude baknamen en kleuren van het Zuiderkruis weer in gebruik genomen. De booten van elke bak kregen van hun Schipper hun bakslinten opgespeld, waarna de booten dit bij hun bakleden deden. Waar praten we eigenlijk over? Wel zie hieronder:

	baksnaam	bakskleuren		baksvlet	
Poseidon wacht	Kaaimannen	groen	beige	312	Erebus
	IJsvogels	lichtblauw		1483	Aurora
	Otters	bruin	wit	1089	Fram
	Bruinvissen	oranje	bruin	607	Terra Nova
	Zeearenden	groen	zwart	1249	Nautilus
Pocahontas wacht	Zeetijgers	paars		631	Endurance
	Robben	rood	zwart	1017	Vega
	Bevers	blauw	geel	1180	Discovery
	Zeemeeuwen	blauw	rood	254	Yelcho

Het installeren en uitreiken van de bakslinten is gebeurd tijdens de welkoms- en afscheidskampen. Over die kampen staat ongetwijfeld ergens anders in dit blad het e.e.a. Voor wat betreft de bakslinten is het met wassen oppassen geblazen. Ten eerste kunnen ze er niet tegen en daarnaast zou het zo maar kunnen dat de rest van de was dan ook die kleuren aanneemt.

De Yelcho (vlet) van de Zeemeeuwen, de oudste van de groep, heeft plastische chirurgie moeten ondergaan. De schipper van de Poseidon heeft haar naar Gorinchem gebracht waar zij door boten bouwer Tukker van een nieuwe bodem is voorzien. Inmiddels is zij ook weer teruggekeerd, en het ziet er weer strak uit!

Op het terrein van de Diep is inmiddels een grote tent verschenen. Deze tent dient als extra werklocatie voor het onderhoud aan de vletten omdat nu niet meer alle vletten van een troep tegelijkertijd in de loods passen. Daar gaan er namelijk maar maximaal drie in. Inmiddels neemt de Poseidon de eerst vijf onder handen en zijn de kale plekken in de menie gezet. Daarnaast is er een begin met het rondhout gemaakt.

De Pocahontas heeft zich gestort op de challenges zoals die staan in het Monsterboekje. Zo hebben ze onder andere tochttechnieken verweven in een 'echt' Monopolie spel in het centrum van het dorp. Is er een begin gemaakt met het omgaan met een bijl en het stoken van vuur. Tot slot zijn er vlaggen voor de bakken gemaakt.

De Antarctica is bezig geweest met haar schip. Op dit moment wordt de binnenzijde onderhanden genomen. Zo worden de watertanks in orde gemaakt en is er het één en ander in de blanke lak gezet. Ook zijn een aantal Wilde Vaart'ers op jacht gegaan naar nieuwe bekleding voor de kussens. Daarnaast is er een heus kerst diner gehouden.

Tot zo ver weer, een behouden vaart,

d'Ouwe

Bevers

Lieve lezers,

04-12-2011... Een mooie dag want... Sinterklaas stond op de stoep! Samen met Piet kwam hij de bevers bezoeken om eens te kijken of zij lief waren geweest. Er zat een grote groep van wel 7 kindjes te wachten omdat alle bevers vriendjes en vriendinnetjes meegenomen hadden.



Rik werd gevraagd of hij van dieren hield en of hij directeur wilde worden, Bram mocht een Sinterklaasliedje knorren omdat hij zo goed knorren kan en Floris mocht zelfs van Sinterklaas de leiding natspuiten met zijn favoriete waterpistooltje! Alle Sinterklaasliedjes werden gezongen en alle kindjes kregen een cadeautje om mee naar huis te nemen. Toen de Sint weg was zijn we nog lekker het bos ingegaan om daar nog wat spelletjes te spelen.



En toen was het alweer 17 december 2011, de laatste opkomst van het jaar. De leiding werd ingewikkeld met wc-papier, we hebben gekleurd en we hebben heerlijke oliebollen gegeten omdat Floris deze had meegenomen. En toen zat het jaar er toch echt weer op! Volgend jaar gaan we weer knallend in!!

Op de foto's zien jullie een kleine sfeerimpressie van wat we de afgelopen tijd gedaan hebben.

Fijne kerstdagen en alvast een heerlijk Nieuwjaar toegewenst!

Groetjes,

De beverleiding.

Poseidonwacht

We zijn dit jaar van start gegaan als een nieuwe wacht, de Poseidon-wacht. Met ongeveer dertig kinderen is een het leiding geven hele andere, maar ontzettend leuke ervaring.

Maar dit is niet het enige dat dit jaar veranderd is. We hebben 2 mensen nieuwe leiding in het team en Michiel heeft de taak van schipper op zich genomen.

Dit jaar doen we al het onderhoud voor onze boten zelf (dus ook het lakwerk van de riemen, masten en vlonders). En doen we zelfs vijf boten in plaats van drie. Elke bak heeft nu een eigen boot, en die is ook echt van die bak.

Er is een hele hoop veranderd, en eigenlijk is het alleen maar leuker en interessanter geworden.

We hebben inmiddels 2 kampjes gehad, waarvan er één door het kader zelf georganiseerd is. Hierbij neemt het kader, net als bij het boten onderhoud, iets meer eigen verantwoording dan wij hiervoor van ze gewend waren.

We hebben dit jaar een leuke start gemaakt aan een nieuw avontuur.

Frank, Leiding Poseidonwacht



Pieter Maritshorde

Wat is er de afgelopen weken toch allemaal gebeurd bij de Pieter Maritshorde?? Om die vraag te kunnen beantwoorden hebben we onze welpen pen en papier gegeven en wilden we ze eens flink laten schrijven. Maar onze welpen bleken niet zo enthousiast te zijn om een stukje voor de belboei te schrijven.

Bij de onderwerpen die we op papier hadden gezet kwamen ze niet veel verder dan wat steekwoorden zoals "leuk" "cool" en "lol". Verder kwamen er vooral eigen verhaaltjes op papier zoals o.a. "Wouter en Lieke de leiding gingen zoenen blehhhh. En ze leefden nog lang, vies en gelukkig" en werden er een heleboel tekeningen gemaakt.

Jullie willen vast weten wat we de afgelopen tijd hebben mee gemaakt dus heeft de leiding even een paar dingen op papier gezet!



Zo zijn we pas geleden op een weekendkampje geweest. Ons kampje begon met een bezoek van Sint en Piet. De welpen werden een voor een naar voren geroepen om even bij de Sint te komen, er werden liedjes gezongen, pepernoten rond gestrooid en cadeautjes uitgedeeld. Erg gezellig dus!

We hebben verschillende spellen gedaan zoals via Twister wat een hoop troep gaf! Lekker pannenkoeken gegeten!



En afscheid genomen van onze oud welpen Tim, Sebas, Melijn en Arjen. Jongens bedankt voor de leuke tijd en veel plezier bij de verkenners! Ook hebben we afscheid genomen van Sabine, na 4 jaar trouwe dienst is ze nu echt gestopt met leiding geven! Sabine ook jij heel erg bedankt voor je inzet en de leuke tijd die we samen hebben gehad! We

gaan je missen!!



Bij een van onze opkomsten kwamen er een aantal WVAers langs om eens te kijken hoe het is om leiding te geven. Het spelletje krantenmeppertje bleek een goede opening van de opkomst te zijn, namen leren is best en lastig en op je voeten blijven staan voor sommige ook. ;)

Na een potje levend Stratego was het tijd om eens te gaan knutselen met eieren.



Wie bouwt de mooiste en stevigste constructie om een ei zodat als je hem laat vallen het ei heel blijft? Zo bleek wel weer dat onze kids erg creatief zijn en werden er verschillende bouwwerken gemaakt. Uiteindelijk ging er maar 1 ei kapot.

Onze laatste opkomst voor de feestdagen was onze Kerstlunch!! Op tafel verschenen weer allemaal heerlijke gerechten! Vooral het snoephuis van Lucy was weer een spektakel! Een erg mooi snoephuis en knap gemaakt!

Bij deze vinden wij het ook een mooie afsluiter om jullie allemaal hele fijne feestdagen toe te wensen en hopen we jullie allemaal weer terug te zien in 2012!

Tot volgend jaar!

Liefs en groetjes,

De leiding van de Pieter Maritshorde!



Letterspel

De oplossing van het Letterspel uit de vorige Belboei is "Wie is onze postmaster?" en het antwoord is dus *Ben van Hengstum*. Helaas hebben we geen goede inzendingen ontvangen, dus we kunnen niemand in het zonnetje zetten.

Ditmaal een letterspel van enkele namen van leden en leiding van de groep. Iedere naam uit de lijst staat in het vierkant, soms naar rechts, soms naar boven, soms naar beneden, soms schuin. Zoek ze op en streep de letters weg. Let op: veel letters worden meerdere keren gebruikt!

De letters die overblijven vormen een vraag. Stuur het antwoord op die vraag naar belboei@zuiderkruis.nl. De eerste die het goede antwoord instuurt, vermelden we in de volgende Belboei.

Volgende keer lees je de uitslag.
Veel plezier!

(advertentie)



Voor die twaalf miljoen andere varkens.
Zij zitten op elkaar gepropt in donkere, krappe stallen.



bart	gertjan	joep	max	ronald
ben	godert	kik	michiël	roy
bep	guno	laurens	miranda	saskia
berb	han	lia	norbert	seti
conne	harry	linda	paulien	tim
daan	henk	lot	peter	vincent
diederik	iki	marieke	rick	wieke
ellen	jasper	marit	rik	wouter
emma	jelle	marloes	roald	ysbrand
frank	joel	martin	robbert	zyad

y	s	b	r	a	n	d	h	o	e	j	e	m	m	a	m
p	m	a	x	h	m	i	c	h	i	e	l	i	n	d	a
a	h	r	o	y	h	e	n	k	e	l	j	o	e	p	r
u	e	t	z	y	a	d	r	o	a	l	d	k	i	k	i
l	b	e	p	w	i	e	k	e	b	e	r	b	s	f	e
i	m	a	r	i	t	r	i	k	t	o	o	m	a	r	k
e	i	a	s	e	t	i	k	i	n	n	n	b	s	a	e
n	r	j	r	i	c	k	a	z	e	o	a	a	k	n	l
c	a	o	o	l	e	s	i	l	e	r	l	s	i	k	a
o	n	e	b	l	o	t	l	c	r	b	d	h	a	n	u
n	d	l	b	e	p	e	t	e	r	e	t	a	g	d	r
n	a	b	e	n	j	a	s	p	e	r	r	i	u	a	e
e	h	a	r	r	y	s	w	o	u	t	e	r	n	a	n
g	e	r	t	j	a	n	g	o	d	e	r	t	o	n	s
v	i	n	c	e	n	t	t	i	m	m	a	r	t	i	n

(advertenties)

R O è L

FINANCIËEL ADVIESBUREAU

Indien u een deskundige gesprekspartner zoekt, die u behulpzaam kan zijn bij het oplossen van uw financiële vraagstukken, waaronder:

- **sparen in het algemeen**
- **kopen of huren van een woning**
- **lijmen van pensioenbreuken**
- **financiële haalbaarheid van vervroegde uittreding**
- **assurantiebeheer**

Neemt u dan contact op met **Rolph P.W. Schmidt** voor een oriënterend gesprek.

ADVISEUR SPAAR- EN PENSIOENVOORZIENINGEN, HYPOTHEKEN EN ASSURANTIËN
Brinkzicht 22a, 3743 EX Baarn, telefoon 035-5489090, telefax 035-5489091

3d Animaties

- Wilt u weten hoe een nieuwe inrichting in huis past?
- Verbouwplannen maar eerst een impressie van het resultaat zien?
- Een nieuwbouw project verkopen maar nog geen afbeelding?



Een afbeelding zegt meer dan woorden.

Voor al uw 3D artist impressions kunt u terecht bij Langhout Beheer

Langhout International Trading en Building

Tel. 06 412 773 14
info@langhoutbeheer.nl
www.langhoutbeheer.nl



Telefoonnummers bestuur



Dagelijks bestuur en administratie

Voorzitter	Ruurt Stapel	035-6242471
Secretaris	Wieke Broeders	035-6234006
Penningmeester	Harry Rörik	035-6945263
Public Relations	Paulien van Hessen	035-7721734
Groepsbegeleiding welpen/bevers	Lia Snoeren	035-5824054
Groepsbegeleiding waterwerk	Norbert Moerkens	06-21213016
Vertrouwenspersonen (intern)	Wieke Broeders	035-6234006
	Han Westendorp	035-6423268
Vertrouwenspersoon (extern)	G. van Voorst Vader (huisarts)	
Ledenadministratie	Gerda Kooger	035-6915117
	Mossenmeent 9	
	1218 AT Hilversum	
Secretariaat	Wieke Broeders	035-6234006
	Utrechtseweg 44	
	1213 TW Hilversum	

Onderhoud en beheer

Diependaalselaan	Berb en Gerard Mijnhout	035-6232476
Eikenlaan + haven	Maarten Kool	035-6235245
Schuttersweg	Diederik de Bock	06-45300466
Loosdrechtsedijk, Loosdrecht	< vacature >	-
Laan van Eikenrode, Loosdrecht	< vacature >	-
Verhuur Diependaalselaan	Carla Zwanepol	06-42810345
Materiaalmeester	Bastiaan Verbeet	06-50864771

Telefoonnummers teamleiding



Bevers	Lot Stapel	06-51300918
Pieter Maritshorde	Miranda Peters	06-30100793
Sioniehorde	Marit Ides	06-42638075
Albert Schweitzerhorde	Robbert Snoeren	06-81544664
Poseidonwacht	Michiel van Tol	06-30011426
Pocahontaswacht	Bart Audenaert	06-12108142
Wilde Vaart Antarctic	Laurens van Wageningen	06-53399603
Matanacastam	Marit Ides	06-42638075
Rimpelstam	Rick Stapel	06-23212217
Telefoonnummer clubhuis Diependaalselaan		035-6219965

Website Zuiderkruisgroep

Webmaster	www.zuiderkruis.nl	
Postmaster	Bart Audenaert	06-12108142
	Ben van Hengstum	0162-692474

data en mededelingen

Algemeen

2e dinsdag van de maand

1x per maand

incidenteel

Bestuursvergadering

Schippersraad

Welpenraad

Data

21 januari 2012

Groepszwemmen en boerenkool



verzendadres:

1231 CL - 8